

AUTISTISCH GELUKKIG? POSITIEF LEVEN MET AUTISME



Sam Peeters. Man (47) met autisme, dyspraxie en chronisch-progressieve stofwisselingsstoornis. Bovengemiddeld begaafd. Auteur van *'Autistisch gelukkig: positief leven met autisme'* (Garant/Cyclus, 2018) en *'Gedurfde vragen: de antwoorden die je nog niet kreeg over autisme'* (Garant/Cyclus, 2020).

Liefste van Roos (met autisme & cerebrale parese). Baasje van Loki (kat met issues). Zoon van moeder met autisme en sociale vader. Broer van Bart, Amerikaans plantkundige en avonturier. Schoonbroer. Oom van Owen (2) en Oliver (5).

Maatschappelijk assistent, transportdeskundige en bibliotheekkundige. Woordkunstenaar (DKO 1^e prijs welsprekendheid & voordracht). Ervaringsdeskundige GGZ & handicap. Schrijver, schilder en wandelaar. Columnist bij Autisme Centraal. Spreker voor divers publiek (studenten, ouders, algemeen publiek). Werkt samen met diverse studenten hoger – en universitair onderwijs (scriptie, eindwerk, onderzoeksprojecten). Geëngageerd bij de Vlaamse Vereniging Autisme en GRIP vzw.

Al meer dan 12 jaar blogger van succesvolle blog Tistje.Com. Actief op diverse sociale media (Facebook, Twitter, Tumblr, Pinterest, Medium, Instagram).

Wat mag u wel en niet verwachten?



Wel: Een aanzet tot dialoog van een ervaringsdeskundige met sociale opleiding, met zowel eigen ervaringen als wetenschappelijk onderzoek in het achterhoofd. Nuance maar soms ook uitspraken die tot denken aanzetten.

Een reisverslag van mijn ontdekkingsstocht van anders-zijn, over leven met autisme, tot een poging om een evenwicht te vinden tussen voldoen aan maatschappelijke verwachtingen en jezelf kunnen zijn.

Een poging om antwoorden te vinden op wat 'autistisch gelukkig zijn' kan betekenen. Handvaten om positief te kunnen leven met autisme. Met mijn boek als basis maar ook met nieuwe input.

Niet: Hapklare en concrete oplossingen voor specifieke problemen. Een strikt medische invalshoek. Een overzicht van wat er over geluk is geschreven en gezegd. Esoterische of spirituele overdenkingen.

Mijn grote gelijk. Filosofische, psychologische of politieke bedenkingen over normaal en abnormaal en stigmatisatie. Een samenvatting van mijn boek in één of meerdere zinnen.

Al vragen of onderwerpen die je zelf graag aan bod wil laten komen? Suggesties zijn altijd welkom. Stuur ze naar het mailadres Sam@tistje.com